



Élyséepalatset är officiellt residens för Frankrikes president. Palatset färdigställdes 1722 och ligger på Rue du Faubourg Saint Honoré nära Champs-Élysée i Paris åttonde arrondissement. Namnet Élysée kommer från de fält i den grekiska mytologin där själarna efter heroiska döda vilar. Foto: U.S.Department of State, Wikimedia

Kan du dina franska presidenter?

I april är det presidentval i Frankrike.

Vad kan du om de franska statscheferna?

Sedan 1870 har de franska statscheferna för det mesta haft titeln president. Det året avsattes den siste franske kejsaren, Napoleon III. Efter ett år med provisoriska regeringar blev Adolphe Thiers 1871 förste president under den tredje franska republiken.

Denna republik varade fram till 1940, då Nazityskland ockuperade större delen av Frankrike och marskalken Philippe Pétain ledde den kvarvarande fria delen, dock inte med titeln president. Mellan 1940 och 1947 var det franska presidentämbetet avskaffat och ledarna hade andra titlar.

1947 tillträdde Vincent Auriol som den förste presidenten i den fjärde franska republiken. Generalen Charles de Gaulle, som under andra världskriget hade varit ledare för de fria franska styrkorna och 1944–1946 var provisorisk statschef, lät 1958 införa en ny konstitution. Den innebar att fjärde republiken avskaffades och femte republiken

infördes. Sedan de Gaulle blev president 1959 har samtliga presidenter suttit på posten under denna konstitution.

1.

Många presidenter har fått gator uppkallade efter sig. En av dem är **Félix Faure**, som givit namn åt en aveny i bland annat Menton.



Félix Faure regerade endast fyra år, innan sjukdom ändade hans liv.

Bild: Le Petit journal, Wikimedia

Han regerade endast fyra år efter sitt tillträde 1895, då han avled 1899 i Paris av apoplexi. Vad är det?

1. Slaganfall

- X. Magomvridning
- 2. Sprucken mjälte

2.

Charles Dupuy har varit tillförordnad president vid hela tre tillfällen 1894–1899 och är den som suttit allra kortast på posten. Första perioden endast två dagar, andra gången inte mer än en dag och vid tredje tillfället återigen två dagar.

Han var känd för sin kallblodighet, eftersom han 1893 som president för deputeradekammaren lugnt satt kvar i talmansstolen och förklarade "Förhandlingarna fortsätta", trots att anarkisten Vaillant kastade en bomb i plenisalen. Han var politiker under den tid då striden kring Alfred Dreyfus pågick som häftigast.

Vad gällde den?

- 1. Dreyfus anklagades för antisemitism
- X. Dreyfus anklagades för spioneri och högförräderi
- 2. Dreyfus anklagades för mutbrott

3.

Alexandre Millerand var en stridbar advokat och tidningsman på yttersta vänsterkanten. 1920 valdes han till republikens president. Han hade på förhand gjort klart, att han inte betraktade posten som något av dekorativ natur, utan tänkte använda sina lagliga befogenheter i intimt samarbete med sina ministrar.

Vid valet 1924 anklagades han för att ha blandat sig i partistriden och det segrande *Bloc de gauches* vägrade samarbeta med honom. Vad ledde det till?

- 1. Han bytte politisk ståndpunkt
- X. Han tvingades be om ursäkt
- 2. Han tvingades avgå

4.

Paul Doumer var president 1931-1932 och känd för sin outtröttliga energi och organisatoriska förmåga. Han var under flera år Frankrikes generalguvernör i Indokina, en av landets viktigaste befattningar.

Han siktade på presidentposten 1906, men förlorade valet och arbetade på flera höga utrikesposter ända tills 1931, då han valdes till fransk president och furste av Andorra. Presidenttiden blev dock kort. Året efter mördades han i samband med ett besök på en bokmessa i Paris. Vad hände?

- 1. En bilbomb tog hans och chaufförens liv
- X. Han sköts med två skott av en rysk emigrant
- 2. Han överfölls av en mobb av forna partivänner



Mordet på Paul Doumer på en bild från "Le Matin" 7 maj 1932, Wikimedia



Dagens franska konstitution infördes efter folkomröstning 1958, efter önskemål från Charles de Gaulle. Foto: Ludwig Wegmann, Wikimedia

5.

Charles André Joseph Marie de Gaulle var krigshjälte, politiker och militär. Den femte republiken, alltså dagens franska konstitution, infördes på hans önskan efter en folkomröstning 1958. Den grundar sig på ett starkt och direktvalt presidentämbete och han blev republikens förste president.

Hans vision var ett världsledande europeiskt maktblock, med Frankrike i spetsen, varför han lade in veto mot Storbritanniens ansökan både 1964 och 1967. Vad hette organisationen?

- 1. UDR
- X. OECD
- 2. EEC

6.

Den som suttit längst som premiärminister i den femte republiken är **Georges Pompidou**. Han var en trogen anhängare av de Gaulle ända sedan tiden vid universitetet, då han blev en del av de Gaulles stab. När de Gaulle avgick som president blev Pompidou hans efterträdare med 58,22 procent av rösterna.

Som president var Pompidou mindre konservativ och nationalistisk än sina företrädare. Även utrikespolitiskt var han smidigare och förbättrade relationerna till USA, samt reste på statsbesök både i Sovjetunionen och Kina.

Pompidou insjuknade som sittande president i Waldenströms sjukdom och avled 1974. Vad är det för sjukdom?

- 1. Blodet flyter trögt
- X. Nervcellernas funktion i hjärnan är störd
- 2. Kronisk infektion i tunntarmen



Georges Pompidou har suttit allra längst som premiärminister i den femte republiken. Foto: Oliver F. Atkins, Wikimedia

7.

Valéry Giscard d'Estaing var Frankrikes president från 1974 till 1981. Han hade en stor vilja att modernisera och förändrade flera av den franska statens symboler: en mindre intensiv färg på trikoloren, en anpassning av ton och rytm när nationalsången spelades, tal på engelska, förenklande av föreskrifter och försök att hålla en närhet till befolkningen. Han införde sommartid 1975 för att spara energi.

Men det blev skandal vid ett statsbesök hos diktatorn Jean-Bédel Bokassa i Centralafrikanska republiken. Vad hände då?

- 1. Han förolämpade en av presidentens femton hustrur
- X. Vid en jakt sköt han ett av diktatorns favoritlejon
- 2. Han tog emot diamanter i gåva



Valéry Giscard d'Estaing moderniserade Frankrike. Foto: Wikimedia →

8.

Efterträdaren och socialisten **François Mitterrand** kom till makten 1981, efter att landet styrts av presidenter från höger sedan 1958. Han var en mycket beläst och kulturellt intresserad man, bland annat var han mycket kunnig i konst och arkitektur.

Mitterrand var sedan kriget gift med Danielle Gouze. Under många år höll han sig också med en officiell älskarinna, Anne Pingeot, och med henne fick han en dotter. Vid hans begravning stod hans änka och deras två vuxna söner sida vid sida med älskarinnan och deras dotter. Vad heter dottern?

1. Clémentine
- X. Mazarine
2. Adrienne



François Mitterrands dotter är professor i filosofi och författare.
Foto: Jastrow, Wikimedia

9.

Jacques Chirac efterträdde François Mitterrand 1995 och liksom sin företrädare kandiderade han till presidentposten ett flertal gånger. Chiracs tid som president blev stormig och kom redan från början att markeras av storstrejker under vintern 1995–1996 om pensionsreformer samt frysta löner för statsanställda.

Jacques Chirac dömdes i december 2011 till två års villkorlig dom för korruption under sin tid som borgmästare i Paris.

Efter sin politiska gärning var han aktiv i frågor kring miljö och hållbar utveckling. "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs" (på svenska: Vårt hus brinner medan vi tittar åt ett annat håll) är ett tal han framförde 2002 på



Jacques Chirac kortade presidentämbetets perioder från sju till fem år.
Foto: Christian Lamblotte, Wikimedia

FN-konferensen om miljö och utveckling i Johannesburg i Sydafrika. Talet var inspirerat av en hitlåt från 1987, *Beds are Burning*, från ett australiensiskt popband. Vad heter bandet?

1. Midnight Oil
- X. INXS
2. Nick Cave and the Bad Seeds

10.

Nicolas Sarkozy vann presidentvalet 2007 över socialisternas Ségolène Royal och efterträdde därmed Jacques Chirac på posten.

Under våren 2010 meddelade Sarkozy att även han planerade en stor pensions- och arbetsmarknadsreform i hopp om att få ordning på Frankrikes haltande ekonomi och allt högre arbetslöshet. Reformen skulle bland annat höja pensionsåldern från 60 till 62 år. Landets fackförbund utlyste då maststrejker som tidvis lamslog landet.

Och även han har fällts i rätten, faktiskt så sent som i mars 2021. Han dömdes till tre års fängelse för att ha erbjudit en domare en attraktiv tjänst i Monaco i utbyte mot information om ett rättsfall där Sarkozy misstänktes ha tagit emot otillättna donationer från affärskvinnan Liliane Bettencourt.

Han är också känd för sina kvinnoaffärer, som lett till att han nu är i sitt tredje äktenskap, giftermålet med Carla Bruni. Han är också känd för att använda extra höga klackar på skorna.

Vi undrar, hur lång är Nicolas Sarkozy?

1. 152 cm
- X. 158 cm
2. 166 cm

11.

François Hollande ställde upp som Socialistpartiets presidentkandidat i valet 2012, och vann mot den då sittande presidenten Nicolas Sarkozy i valets andra omgång den 6 maj 2012. Fyra dagar senare, den 10 maj 2012, blev Hollande stämplad som champagnesocialist av tidningar världen över efter avslöjanden om att "mannen som ogillar rika", i själva verket själv är miljonär samt att han äger tre bostäder på Rivieran.

Han ställde inte upp i Frankrikes presidentval 2017. Beslutet var historiskt. Aldrig tidigare hade en sittande president under den femte republiken beslutat sig för att inte ställa upp för omval.

François Hollande innehar en rad ordnar. Som alla franska presidenter är han stormästare och har storkorset av Hederslegionen och Nationalförtjänstorden. Till det har han bland annat tilldelats svenska Serafimerorden och nederländska Lejonorden.

Han är även riddare av Vita örnen. Vilket land kommer den orden från?

1. Tyskland
- X. Polen
2. Grekland

12.

Och nu är vi framme vid den sittande presidenten, **Emmanuel Macron**. Han tillträdde posten den 14 maj 2017. Hans privatliv är ett ämne i skvallerspaltarna världen över och särskilt hustrun Brigitte, som var hans dramalärare då han var 16 år, har följts intensivt av paparazifotografer.

Hans politiska ideologi har beskrivits som socialliberal, men de flesta placerar honom i den politiska mitten och han har ofta beskrivits som en progressiv politiker.

Han har bland annat drivit igenom en kontroversiell lag, som fått hans namn. Vad handlar den lagen om?

1. Söndagsöppet
- X. Polismyndigheten
2. Adoptionsrätt för HBTQ-par

Lena Grape Lilliehorn
lena@gate1.se



Sälj på auktion

– och upplev fantastiska klubbslag!

Funderar du på att sälja på auktion? Till våra kommande auktioner söker vi allt från konst och designklassiker till konsthantverk, smycken och armbandsur.

För värdering och ytterligare information, kontakta:

Peter Koch

Bruun Rasmussens representant i Sydfrankrike och Monaco

p.koch@bruun-rasmussen.dk eller +45 4045 3403 / +33 (0) 6 2200 3722



Per Kirkeby
Olja på masonit. 122 x 122 cm
Såld för: 1 100 000 SEK

Lynn Chadwick: "One Two"
Patinerad brons. H. 77 cm
Såld för: 1 100 000 SEK

Alev Ebüzziya Siesbye
Skål stengods. H. 18,5 cm
Såld för: 86 000 SEK

Hans J. Wegner
Träbänk. L. 140 cm
Såld för: 110 000 SEK

Alev Ebüzziya Siesbye
Skål stengods. H. 21 cm
Såld för: 138 000 SEK



BRUUN RASMUSSEN
KUNSTAUKTIONER